

19

97

20

24

25^e editie

22 maart
19.00 uur

HET



PASSIESPEL
2024

WWW.HETPASSIESPEL-VALKENSWAARD.NL

DOOR KINDEREN
OPGEVOERD

VRIDAG 22 MAART
AANVANG 19.00 UUR
GRATIS ENTREE

H. NICOLAASKERK
MARKT 55
VALKENSWAARD

25 jaar Passiespel, wat vliegt de tijd!

Wij, Margo en Karin, kijken terug op hele mooie jaren vanaf het allereerste begin tot nu toe. Er waren ook verdrietige momenten. We hebben afscheid moeten nemen van verschillende mensen die vandaag vast en zeker door onze gedachten zullen gaan.

We zijn erg blij en dankbaar voor alle steun en hulp die we de afgelopen jaren hebben gekregen. Gelukkig staan we er niet alleen voor. Dat kan ook niet meer. Het passiespel is in die 25 jaar enorm gegroeid.

De werkgroep bestaat op dit moment uit 5 personen. Margo, Karin, Maria, Monique en Chanouk.

Maria Maes helpt al jarenlang mee achter de schermen. Ze schrijft onder andere artikelen voor de media, verspreidt folders en helpt mee met praktische zaken zoals de aankleding van de kinderen. Zoals ze in eigen woorden zegt: "Ik heb dit al jaren met plezier gedaan omdat het resultaat is dat er zoveel mensen komen kijken naar al die enthousiaste passiespel-kinderen!".

Ook Monique Geldens is de laatste jaren actief bezig. Ze helpt waar nodig en verzorgt veel praktische zaken zoals de presentjes voor de kinderen.

Chanouk Bullens is onze helpende hand met onder andere de begeleiding van de kinderen maar waar nodig ook met veel randzaken.

Namens de hele werkgroep wensen wij iedereen weer een sfeervolle avond toe.

En natuurlijk aan iedereen in de omgeving sluiten we af met een welbekende spreuk:

Kom en zie!





Een blik terug in de tijd door Judith van Tuijn...

In aanloop naar een zilveren jubileum is het altijd goed om even terug te kijken naar wat al die mooie jaren ons gebracht hebben. Want 25 keer een musical voor én door kinderen uit Valkenswaard opvoeren, dat heeft natuurlijk behoorlijk wat voeten in de aarde gehad.

Er kwamen met momenten best wel wat uitdagingen om de hoek kijken. Zo zijn er heel wat jaren geweest dat het een flinke uitdaging was om voldoende kinderen te vinden om alle rollen op te vullen. Of wat dacht je van het moment dat het gehele Passiespel van locatie veranderde en we dus het gehele decor, inclusief meubels, achterwanden, licht- en geluidsinstallaties en zelfs de looproutes compleet om moesten gooien? Waar normaal de kinderen met wat ervaring al wel wisten wat ze ongeveer moesten doen, was dat in die editie een flinke ommezwaail Het Passiespel ging online, met een livestream op YouTube en met een eigen website. Elk jaar werden er weer nieuwe kledingstukken en accessoires bij elkaar geknutseld en ook de teksten en liedjes hebben door de jaren heen de nodige updates gehad. Al met al zijn we ver gekomen sinds de eerste editie in 1997, toen Karin vanuit de Parochie-werkgroep, en Margo vanuit het kinderkoor, besloten de handen ineen te slaan.

En wat hebben deze 25 jaar tot mooie momenten geleid! Elk jaar weer een volle kerk en een staande ovatie voor de kinderen. De trotse gezichtjes van de allerkleinsten, waarvoor de uitvoering dusdanig vermoeiend was dat zij tijdens het slotlied al bijna in slaap vielen. Stiekem zwaaien naar papa en mama als je denkt dat niemand kijkt. Een Jezus die geheel uit eigen initiatief bedacht dat het wel zo realistisch was als hij de hele musical op blote voeten zou lopen. De uren durende slappe lach bij de vrijwilligers achter de schermen toen we na jaren bedachten dat hoewel Petrus 3x loog, dat niet betekende dat de haan ook 3x moest kraaien. Je zou er een boek over kunnen schrijven, als er tenminste nog tijd over was na de maanden voorbereiding.

Hoewel de eerste edities ook voor mij lang geleden zijn, vergeet ik nooit meer de mooie herinneringen die ik heb gemaakt als kind en vrijwilliger bij het Passiespel. Vanaf de eerste keer als kleine apostel Thomas, net 6 jaar oud, stiknerveus omdat ik drie zinnnetjes tekst had. Tot inwoner, apostel, dame Pilates, Priester, regie-assistent, koorlid en inmiddels al enkele jaren het gezicht achter de schermen. Het Passiespel is deel van mij, net als van velen in Valkenswaard en omstreken, en ik zal voor altijd trots terugkijken op al het moois dat 'wij' door de jaren hebben gecreëerd. Daarom bij deze nogmaals mijn dank aan alle kinderen en vrijwilligers, groot en klein, die door de jaren hebben bijgedragen aan dit fantastische stuk.



2001



2017



2017



2022



2023

Rolverdeling

Jezus	Pleun Liefrink
Priester 1 Annas	Isis Cornelissen
Priester 2 Kajafas	Elise Grosfeld
Priester 3 Eleazar	Mirthe Geldens
Priester 4 Onias	Femke Janssens
Inwoner + marktvrouw Bethia	Vienna Boudewijns
Inwoner + marktvrouw Chava	Fayen van Hulst
Inwoner + marktvrouw Etika	Lilly Maass
Inwoner + geldwisselaar Giza	Benthe Geldens
Inwoner Hadar	Diede Baken
Inwoner Rina	Willianne Smolders
Inwoner Shira	Ise Coppens
Inwoner Adina	Fleur Grol
Herodus	Livia van Iersel
Dame Herodes Euthalia	Mas Cornelissen
Pilatus	Eva Rops
Dame Pilatus Aglaia	Amelia van Iersel
Soldaat Aektor	Joeran Smolders
Soldaat Grogoris	Lucas Roes
Soldaat Kratos	Dielan Smolders
Soldaat Livius	Elias Phillippens
Soldaat Zev	Levi Reamaekers

Apostel Petrus	Lynn Alsemgeest
Apostel Judas	Emma Baken
Apostel Thomas	Elise Rodijk
Apostel Johannes	Luuk Janssens
Apostel Simon	Sofia van Iersel
Apostel Bartelomeüs	Mila Alsemgeest
Apostel Andreas	Julia Maass
Apostel Jacobus	Puck Hoppenbrouwers
Apostel Jakobus	Katharina Bominaar
Apostel Filippus	Mayke Grosfeld
Apostel Matteüs	Victoria van Iersel
Apostel Taddeüs	Dani Coppens
Verteller	Marnix Godschalk
Koor	Ineke Muller
	Gunilde Grosfeld
	Marije van Lankveld
	Hilde Rops

Het combo

Toen het passiespel voor de allereerste keer werd opgevoerd, was er alleen nog maar begeleiding van het kerkorgel. Dat werd de jaren die daarop volgden langzaam uitgebreed met verschillende instrumenten. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat we, Onno (keyboard), Jan (drums), Jack (basgitaar), Eric (akoestisch gitaar) en Anneke (dwarsfluit), al enkele jaren in de huidige samenstelling het spel begeleiden. Tijdens het klaarzetten voor het laatste avondmaal wordt er hoorn gespeeld door Arianne.



Om het repeteren voor de kinderen makkelijker te maken zijn we de opnamestudio van Onno ingedoken. Alle nummers zijn in een karaoke versie en een gezongen versie opgenomen. Daarmee hoeft het combo zelf niet iedere week te komen repeteren. Voor het 20-jarig jubileum is er door Onno zelfs een nieuw slotlied speciaal voor het Passiespel gecomponeerd.

De kinderen van de combo-leden zijn inmiddels allemaal volwassenen die nu jaarlijks het Passiespel bezoeken om te komen kijken naar hun eigen ouders. Net andersom dus... Wij vinden het nog steeds erg leuk om de kinderen ieder jaar te mogen begeleiden tijdens het Passiespel. Iedere uitvoering is toch weer anders. Kinderen doen soms onverwachte dingen en dan moet je als begeleiding anticiperen. Dat maakt het juist zo leuk om met kinderen te werken. Wat ons betreft blijven we dit nog jaren doen!



Arianne Jeurissen: hoornist

25^e keer Passiespel! Wie had dat bij de eerste editie van dit mooie verhaal kunnen denken... Er zijn in de loop der jaren wat veranderingen geweest in de teksten, de liedjes, de orkestleden, de decorbouwers en de kinderen die het verhaal spelen. Zij zijn elk jaar weer

opgeroepen om mee te doen aan dit mooie initiatief.

Door de jaren heen hebben duizenden kinderen en volwassenen meegedaan om deze mooie traditie in stand te houden. Ik ben er trots op dat ik daar bij hoor. Na al die jaren kan ik nog steeds genieten van dit mooie verhaal en ik heb elk jaar weer kippenvel bij sommige scènes.

Ik hoop dat het Passiespel nog jaren stand blijft houden. Ik zal er bij zijn zo lang ik kan!

Eline Mommers: Fotografe



Hoi! Ik ben Eline en ik ben de vaste fotograaf van het Passiespel, maar heb meerdere rollen gehad! In groep 6 van de basisschool kwam ik bij het kinderkoortje en deed ik voor het eerst mee met het Passiespel. Later ben ik piano gaan spelen en vormden we het muzikale combo. Nu maak ik foto's tijdens het kleding passen en bij de generale repetitie! Het is altijd erg gezellig en ondanks ik niet meer in Valkenswaard woon, kom ik elk jaar met veel plezier terug. Geniet van de uitvoering en de foto's natuurlijk!

Marnix Godschalk: Verteller

Hoi, Ik ben Marnix en ik mag de rol van de verteller nu voor de derde keer alweer vertolken. Als de papa van ben ik 10 jaar geleden begonnen als decor hulp, al snel doorgestroomd naar het koor en nu meespelend als verteller, heb ik de unieke smaak van het Passiespel door kinderen hier in Valkenswaard flink te pakken. Ik geniet ervan om steeds weer te zien hoe knap Margo en Karin de kinderen aan het spelen en zingen krijgen en hoe de kinderen zo mooi stralen. Dat maakt dat ik voorlopig nog graag ieder jaar weer meedoe. Het is dan ook echt een eer om nu in dit jubileumjaar dit bijzonder mooie verhaal te mogen vertellen. Mijn hoop is dat jullie niet alleen genieten van wat de kinderen zo super goed neerzetten, maar dat jullie ook meegevoerd worden in wat dit verhaal betekent voor ons nu.



Pleun Liefink: Jezus



Hoi, ik ben Pleun. Ik ben 14 jaar oud en ik mag dit jaar Jezus spelen. Dit is ook mijn lievelingsrol, omdat hij veel tekst heeft en belangrijk is. Ik vind het heel bijzonder dat ik deze rol mag spelen. Ik doe al sinds mijn 5^e mee met het Passiespel, mijn eerste rol was apostel. Het is super leuk om te doen en heel gezellig. Karin en Margo leren ons wat we moeten doen en zijn heel lief voor ons. Veel kijkplezier bij het Passiespel!



Isis Cornelissen: Priester 1, Annas

Hoi, ik ben Isis en ik ben 13 jaar oud, ik speel priester Annas. Dat vind ik heel leuk. Het is ook mijn favoriete rol. Ik doe al zo'n 5 jaar mee. Ik vind het heel leuk om mee te doen want dan kan ik acteren, dat vind ik fantastisch.

Elise Grosfeld: Priester 2, Kajafas

Ik ben Elise, ik ben 12 jaar oud. Ik speel priester Kajafas. Mijn lievelingsrol is Herodes want die heeft niet overdreven veel tekst. Ik doe mee aan het Passiespel omdat ik heel veel van toneel hou.



Mirthe Geldens: Priester 3, Eleazar

Mijn naam is Mirthe en ik ben 13 jaar. Dit is de 4^e keer dat ik meedoe met het Passiespel. De eerste keer ging de uitvoering zelf helaas op het laatste moment niet door in verband met Corona. Maar toen heb ik genoten van de voorbereidingen. Ik speel dit jaar de rol van priester Eleazar. Dit vind ik een hele leuke rol omdat er veel tekst en zang bij zit. Ik doe mee aan het Passiespel omdat ik toneelspelen heel erg leuk vind.



Femke Janssens: Priester 4, Onias

Hallo allemaal! Ik ben Femke en ik ben 13 jaar oud. Ik speel dit jaar priester Onias. Het voorgaande jaar heb ik marktvrouw Chava gespeeld. Ik doe al mee sinds groep 4 en zit nu in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs, dus dat is al zes jaar! Ik ben op het pad van het Passiespel gekomen door een vriendin en ik vond het zo leuk dat ik sindsdien elk jaar meedoe aan het Passiespel. Ik hoop dat ik het nog lang kan blijven doen!





Vienna Boudewijns: Inwoner + marktvrouw Bethia

Hoi, ik ben Vienna en ik ben 11 jaar oud. Dit jaar doe ik voor de tweede keer mee met het Passiespel omdat ik het heel leuk vind om te acteren. Dit jaar speel ik marktvrouw Bethia. Ik vind dit een leuke rol omdat ik veel tekst en zang heb.

Fayen van Hulst: Inwoner + marktvrouw Chava

Hallo, ik ben Fayen en ik ben 9 jaar oud. Ik doe mee omdat ik het Passiespel een leuk evenement vind. Ik vind het ook heel leuk om samen op het podium te staan. Ik doe al mee sinds ik 4 jaar ben, toen was ik apostel. Samen brood eten vond ik toen heel leuk en ook het kaarsje op het einde vond ik heel mooi. Dit jaar heb ik twee rollen, de rol van marktvrouw en de rol van inwoner. Hopelijk gaat het lukken met alle tekst en liedjes. De rol van Jezus lijkt me leuk om ooit nog te spelen maar die heeft wel heel veel tekst dus lijkt me ook wel erg moeilijk. Ik hoop dat we weer een mooi optreden gaan neerzetten.



Lilly Maass: Inwoner + marktvrouw Etika

Ik ben Lilly, ik ben twaalf jaar oud en ik speel de rol van marktvrouw Etilka en inwoner 3. Mijn lievelingsrol is marktvrouw Etilka, want ik vind het leuk om achter een kraam te staan. Ik doe mee aan het passiespel omdat ik het steeds zo gezellig en leuk vind. Ik hou van toneelspelen en zingen.

Benthe Geldens: Inwoner + geldwisselaar Giza

Mijn naam is Benthe en ik ben 10 jaar oud. Dit is de 3^e keer dat ik met het Passiespel meedoe samen met mijn zus Mirthe. Ik speel dit jaar de rol van inwoner en geldwisselaar. Ik vind dit een hele leuke rol omdat ik dan tekst en solozang heb. Ik doe mee met het Passiespel omdat ik het heel leuk vind.



Diede Baken: Inwoner Hadar



Hallo, Ik ben Diede, ik ben 15 jaar en ik zit in de 4^e op SG WereDi. Ik doe al sinds mijn 8^e mee, en ik heb heel veel verschillende rollen gehad. Dit jaar speel ik de rol van inwoner Hadar. Vorig jaar had ik dezelfde rol. Mijn favoriete rol is denk ik een priester, omdat je dan het hele stuk iets te doen hebt en je ook wel een paar solo's hebt. Maar de laatste jaren vind ik inwoner ook heel leuk. Ik doe weer mee met het Passiespel, omdat ik dit al erg lang doe, en hier veel vrienden heb gemaakt. Ik heb weer erg veel zin in dit jaar, samen met de rest van de kinderen die meedoen!

Willianne Smolders: Inwoner Rina

Ik ben Willianne en ik ben 11 jaar oud. In het Passiespel speel ik inwoner Rina. Ik vind inwoner een leuke rol omdat ik graag wil meedoen, maar ik wil geen grote rol. Ik doe mee met het passiespel omdat ik het leuk vind om het verhaal van Jezus na te spelen.



Ise Coppens: Inwoner Shira



Halootjes, ik ben Ise en ik ben 11 jaar oud. Ik speel de rol van inwoner Shira. Mijn lievelingsrol is de rol die ik nu speel, omdat het niet te veel of te weinig is. Ik doe mee met het Passiespel omdat mijn oma Karin dit organiseert. Ook deed mijn broer Levi mee als soldaat. Daarom leek het mij ook leuk om mee te doen. Wat leuk dat iedereen komt kijken!

Fleur Grol: Inwoner Adina

Dit jaar doe ik weer mee met het passiespel, omdat ik het altijd heel erg gezellig vind en het ook super leuk vind om te doen!



Livia van Iersel: Herodus



Hallo, ik ben Livia en ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby's zijn lezen, zingen en acteren. Ik heb 4 zusjes en 1 broertje. Van mijn 4 zusjes doen er dit jaar 3 mee. Ik speel dit jaar Herodes, dat is ook mijn lievelingsrol omdat hij best veel tekst en een leuke solo heeft. Ik heb hem al een keer gespeeld en dit vond ik toen al erg leuk. Ik doe nu vijf jaar mee aan het Passiespel en vind het tot nu toe elk jaar heel leuk. Ik vind het oefenen heel leuk omdat ik dan

vrienden tegen kom van de vorige jaren, maar ik doe het vooral omdat ik heel veel van acteren hou.

Mas Cornelissen: Dame Herodes, Euthalia

Hallo! Mijn naam is Mas en ik ben 7 jaar oud. Mijn rol is Dame Herodes.



Eva Rops: Pilatus

Hallo, ik ben Eva en ik ben 13 jaar oud. Ik doe al enkele jaren mee met het Passiespel. Mijn favoriete rol tot nu toe is priester omdat ik de stukjes die ik mag zingen heel leuk vind. Dit jaar ben ik Pilatus. Ik ben benieuwd of ik het leuk ga vinden, maar ik denk het wel. Er zitten weer leuke liedjes bij mijn rol!



Amelia van Iersel: Dame Pilatus, Aglaia

Hoi, ik ben Amelia en ik ben 8 jaar oud. Mijn hobby's zijn zwemmen, ballet en tekenen. Ik heb 4 zussen en een broertje. Dit jaar speel ik Dame Pilatus. Dit is mijn lievelingsrol omdat ik een klein beetje mag zingen en omdat ik het leuk vind om mooi te zijn en graag sieraden draag. Ik doe mee aan het Passiespel omdat ik het leuk en omdat het gaat over oude verhalen en daar hou ik van!



Openingslied: Wees welkom

De intocht in Jerusaleem

Lied: Hé kom je kijken

Lied: Wat nu?

Bezoek aan de tempel

Lied: Markt

De paasmaaltijd

Lied: Als je veel van iemand houdt

Jezus vertelt

Lied: Iemand liegt

Lied: Allemaal anders

Het verraad van Judas

De olijfberg

Lied: Waarom ik?

De Judaskus

Petrus liegt drie keer

Jezus bij de priesters

Lied: er kan er maar eentje de baas zijn

Jezus bij Pontius Pilatus

Jezus bij Herodes

Lied: Zet je voet maar op het water

Jezus weer bij Pontius Pilatus

Judas heeft spijt

Lied: Spijt

Jezus sterft

Lied: Neem mij in Uw sterke hand

Slotlied: Samen



Joeran Smolders: Soldaat Aektor

Ik ben Joeran en ik ben 9 jaar oud. In het Passiespel speel ik Soldaat Aektor. Ik wil graag soldaat spelen omdat dat stoer is. Het leek mij leuk om mee te doen aan het Passiespel omdat mijn broer en zus ook mee doen.

Lucas Roes: Soldaat Gerogoris

Ik ben Lucas en ik ben 9 jaar oud. Ik zit op basisschool de Ster in Westerhoven. Mijn hobby's zijn scouting, snorkelen en tekenen.



Dielan Smolders: Soldaat Kratos

Hallo, ik ben Dielan en ik ben 12 jaar oud. In het Passiespel speel ik Soldaat Kratos. Soldaat is mijn lievelingsrol, omdat ik dan een zwaard, schild en een gaaf pak mag aantrekken. Ik doe mee met het Passiespel omdat ik het leuk vind om toneel te spelen.



Elias Philippens: Soldaat Livius

Ik ben Elias en ik ben 8 jaar. Ik speel de rol van Soldaat Livius. Mijn lievelingsrol is soldaat omdat je dan een schild en een speer hebt. Ik doe mee aan het Passiespel omdat kinderen moeten weten wat er echt is gebeurd en omdat ik het heel leuk vind.



Levi Raemaekers: Soldaat Zev

Mijn naam is Levi. Ik ben 7 jaar oud en speel de rol van Romeinse soldaat. Dit is ook mijn lievelingsrol omdat dit heel erg leuk is om te spelen.





Lynn Alsemgeest: Apostel Petrus

Ik ben 10 jaar oud. Mijn hobby's zijn hockeyen. Teken en zingen. Ik doe dit jaar voor de eerste keer mee aan het passiespel. Ik heb er heel veel zin in. Ik speel apostel Petrus. Ik weet nog niet wat mijn lievelingsrol is, ik hoop daar dit jaar achter te komen.

Emma Baken: Apostel Judas

Hee, ik ben Emma. Ik ben 14 jaar oud en zit nu in vwo 2. Ik hou veel van sporten en gezelligheid. In het passiespel speel ik de rol van apostel Judas. Ik doe vanaf mijn 6^e al met veel plezier mee aan het Passiespel. Het allerleukste aan het passiespel vind ik alle gezelligheid en plezier met de andere kinderen, van jong tot oud, buiten het acteren om. Ik heb er dit jaar weer heel veel zin in en ik hoop jullie ook!



Elise Rodijk: Apostel Thomas

Ik ben Elise, ik kom uit Valkenswaard en ik zit op basisschool 't Smelleken. Mijn hobby's zijn paardrijden en turnen. Ik ben 8 jaar en doe voor de tweede keer mee met het Passiespel. Ik speel voor de tweede keer een apostel, en ik vond vorig jaar het stukje van de paasmaaltijd het leukst. Ik vond ook het omkleden en schminken heel leuk, daarna mocht ik mooi op de foto. Ik doe mee met het Passiespel omdat het leuk is om samen liedjes te leren zingen, vrienden te ontmoeten en te mogen optreden in de kerk.



Hilde Rops: Koor

Hoi, ik ben Hilde, de mama van Eva. Ik zing mee in het koor omdat ik het leuk vind om samen met mijn dochter aan dit mooie optreden mee te doen en daarvoor thuis samen te oefenen. Ik hou erg van zingen en zit zelf in een koor. Het Passiespel is elk jaar weer genieten!



Luuk Janssens: Apostel Johannes



Ik ben Luuk en ik ben 10 jaar oud. Ik speel dit jaar Apostel Johannes. Ik speel het Passiespel voor het tweede jaar mee, vorig jaar was ik Apostel Filippus. Ik ben met het Passiespel begonnen nadat ik het van mijn zus Femke heb gezien. Ook speel ik met het Passiespel mee om meer over Jezus te weten te komen. En natuurlijk omdat het gewoon heel leuk is om te doen. Mijn klasgenoten Benthe en Lynn doen dit jaar ook mee.

Sofia van Iersel: Apostel Simon

Hallo! Ik ben Sofia en ik ben 7 jaar oud. Mijn hobby's zijn zwemmen en fietsen. Ik speel dit jaar apostel Simon. Mijn lievelingsrol is ook apostel omdat ik nog graag een simpele rol wil. Ik vind het erg leuk om mee te doen aan het Passiespel!



Mila Alsemgeest: Apostel Bartholomeus

Hallo allemaal, ik ben Mila en ik ben 5 jaar oud. Mijn hobby's zijn dansen, zingen, verkleeden en zwemmen. Ik doe dit jaar voor de eerste keer mee met het Passiespel. Ik hoorde hierover van mijn zus Lynn en toen wilde ik ook graag meedoen. Ik denk dat het niet zo spannend is. Ik speel de rol van apostel Bartholomeus.



Gunilde Grosfeld: Koor

Ik ben Gunilde. Ik ben de moeder van Mayke, die de rol van apostel Filippus speelt, en de moeder van Elise, die de rol van priester Kajafas speelt. Sinds 2019, toen Elise voor de eerste keer meedeed met het Passiespel, zing ik in het koor. Zo kunnen we thuis samen oefenen. Dit jaar ben ik inwoner 11. Veel van de liedjes klinken nog maanden na afloop van het Passiespel door ons huis omdat ze zo gemakkelijk meezingen.





Julia Maass: Apostel Andreas

Ik ben Julia Maas, ik ben negen jaar oud en ik speel de rol van de apostel Andreas. Dit is de eerste keer dat ik meespeel met het Passiespel dus ik weet nog niet wat mijn lievelingsrol is. Mijn zus Lilly doet ook mee, dus wilde ik ook een keertje meedoen. Ik hou ervan om op het podium te staan!

Puck Hoppenbrouwers: Apostel Jacobus

Ik ben Puck Hoppenbrouwers en ik ben 7 jaar. Ik doe voor de tweede keer mee aan het Passiespel. Meedoen met het Passiespel vind ik leuk omdat ik van zingen houd en oma Karin er altijd bij is. Ik speel dit jaar een apostel. Dat vind ik heel leuk omdat ik dan brood mag eten en omdat mijn nichtje Dani ook apostel is.



Katharina Bominaar: Apostel Jakobus



Hoi, ik ben Katharina. Ik ben 8 jaar en ik zit op basisschool de Windroos. In het Passiespel ben ik Jacobus de apostel (zoon van Zebedeüs). Ik doe mee aan het Passiespel omdat we al elk Passiespel meekijken, en toen zei mama: misschien vind je het dit jaar wel leuk om mee te doen. Ik zei toen: dat kan wel, maar dan wil ik iemand zijn die niks zegt en alleen maar mee zingt met de andere kinderen. Toen zei mama: dan kun je een apostel zijn. En zo werd ik Jacobus.

Ineke Muller: Koor

Ik ben Ineke en zing al een aantal jaar mee in het koor. Daarmee ben ik begonnen toen onze oudste dochter voor het eerst meespeelde. Een jaar of twee later is ook onze andere dochter mee gaan spelen, maar dit jaar doen ze voor het eerst niet meer mee. Omdat ik zelf het Passiespel ontzettend mooi vind, heb ik besloten toch nog mee te zingen. Al 25 keer een schitterende traditie die niet verloren mag gaan!





Mayke Grosfeld: Apostel Filippus

Ik ben Mayke Grosfeld, ik ben 8 jaar oud. Ik speel de rol van apostel Filippus. Mijn lievelingsrol is apostel omdat ik dan weinig tekst heb. Ik doe mee met het Passiespel omdat het leuk is en omdat ik op YouTube wil staan.

Victoria van Iersel: Apostel Matteüs

Hallo! Ik ben Victoria, ik ben 4 jaar oud en ik ben dol op spelen. Mijn rol is apostel. Dat vind ik leuk omdat ik dan Jezus mag helpen. Mijn lievelingsrol is Herodes omdat die heel mooi is. Wat ik het allerleukste vind zijn alle liedjes, die heb ik al veel geoefend. Ik doe mee aan het Passiespel omdat ik al bijna 5 ben.



Dani Coppens: Apostel Taddeüs

Hallootjes, ik ben Dani Coppens en ik ben 8 jaar oud. Ik speel apostel Taddeüs. Ik doe mee aan het Passiespel omdat mijn zus en broer er ook aan mee doen, en omdat mijn oma Karin dit organiseert.

Marije van Lankveld: Koor

Ik ben Marije van Lankveld. Het is 27 jaar geleden dat ik voor het eerst meedeed aan het Passiespel. Dit was in het jaar 1997. Ik was toen 11. Als je de liedjes als kind hebt gezongen, zijn ze in je volwassen leven in no time weer terug in je herinneringen. Toen mijn moeder me in 2015 vertelde dat er zo veel kleine kindjes mee deden, dat de liedjes niet genoeg volume kregen, hoefde ik er niet lang over na te denken om als achtergrondkoor mee te gaan zingen. Daar geniet ik sindsdien (bijna) elk jaar weer enorm van. Het Passiespel is een bijzondere gebeurtenis. Zoveel kinderen die elk jaar weer een enorme groei doormaken en talenten in zichzelf ontdekken. Ik heb grote waardering voor de werkgroep van het Passiespel, voor alle vrijwilligers die er elk jaar weer zijn en voor Karin en Margo die hier al die jaren geleden vanuit een gezamenlijk enthousiasme mee zijn begonnen.



Met speciale dank!

Het Passiespel doen wij niet alleen. Voor deze 25^{ste} editie kregen wij hulp van:

Piet Adriaans, Martin Alsemgeest, Wendy Alsemgeest, Diede Baken, Nicole Baken, Iris Bominaar, Angelique Boudewijs, Melanie Boudewijns, Dennis Bullens, Noor Coppens, Erik Coppens, Carlo Geldens, Marnix Godschalk, Sanna Goossens, Ronny en Gunilde Grosfeld, Linda Janssens, Marja Jaspers, Arianne Jeurissen, Toon van Lankveld, Anneke van Lankveld, Marije van Lankveld, Martijn Liefrink, Anke Liefrink, Krijn Liefrink, Eline Mommers, Stef Mommers, Ineke Muller, Arjan Muller, Gerrit van Ooijen, Hugon Philippens, Monique Raemaekers, Cor Rops, Hilde Rops, Maria Schats, Michaël Spits, Felie Spooren, Judith van Tuijn, Ruud van Tuijn, Desiree Verhoeven, Koen Verhoeven, Sjan Wassink.

Parochie H. Willibrord.

Combo: Eric Bijen, Anneke Bijen, Jan de Greef, Onno de Jong, Jack Heesterbeek.

Geluid: Kornel van der Sommen en Jack Vos (ArtiZtic Sound).

Wij bedanken ook alle anderen die 25 jaar Passiespel, op wat voor manier dan ook, mede mogelijk hebben gemaakt. Ouders, opa's, oma's en het publiek die ons ieder jaar weer opnieuw een warm hart toedragen.

Bedankt allemaal!!!!!!

Werkgroep Passiespel

Margo, Karin, Maria, Monique en Chanouk

*Heeft u de uitvoering kunnen waarderen
Dan kunt u wat dankbaarheid deponeren
In de bus bij de uitgang van de kerk
Ten behoeve van het voortbestaan van ons werk*

Hartelijk bedankt,

*Kinderen Passiespel
Werkgroep Passiespel*

Het passiespel draait volledig op vrijwilligers.



Wil je graag wat meer weten over het Passiespel?

Neem een kijkje op onze site:

www.hetpassiespel-valkenswaard.nl

Wil je de volgende keer graag meedoen of heb je een vraag?

Je kunt ons bereiken via:

het.passiespel@gmail.com